

U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van ons. Deze is bedoeld om u te informeren over de teelt en markt van uien en aardappelen. In deze nieuwsbrief leest u ook vaak een passend advies. Onze toon is vaak positief, maar dat gaat in deze editie helaas niet lukken. De realiteit laat dat nu niet toe in deze onzekere tijd. Deze realiteit wordt gevormd door drie onderwerpen: de coronacrisis, de voorjaarswerkzaamheden en het extreme weer. In deze nieuwsbrief praat ik u daarover bij.

Coronacrisis

Het zal u vast vaak verteld zijn: we leven in een onwerkelijke tijd. Als iemand ons zes weken geleden had verteld dat de coronacrisis ons zo zou raken, hadden we die persoon voor gek verklaard. Veel dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, bekijken we nu door andere ogen. Misschien heeft u wel ouders in een bejaardenhuis wonen waar u niet meer op bezoek mag. Of kinderen, die nu niet naar school kunnen. Ook in het weekend naar de voetbal of naar de kerk zit er niet meer in.

De grote vraag is natuurlijk: wat moet je doen als akkerbouwer, nu midden in het zaai- en plantseizoen? U kent misschien wel het gezegde: *en de boer hij, ploegde voort*. Dat is wat we in al die jaren hebben geleerd. Gewoon verder gaan en doen waar we goed in zijn. Vaak is dat de beste weg. Je kunt ook niet anders.

Maar hoe zit dat dan met de coronacrisis en de invloed op de landbouw in Nederland? Nederland is een exportland. Met onze landbouw bedienen we de hele wereld met producten van hoogwaardige kwaliteit. Maar die wereldhandel is nu totaal verstoord. Veel bedrijven liggen – al dan niet gedwongen door de overheid – stil. Alleen al in Amerika zijn er 17 miljoen mensen werkloos geworden als gevolg van de coronacrisis. Dat is evenveel als de hele Nederlandse bevolking. De werkloosheid en stijgende armoede zorgen ervoor dat de instabiliteit wereldwijd toeneemt. Natuurlijk hebben we al eerder meegemaakt dat bepaalde landen de markt sluiten voor Nederlandse producten. Dan zijn er vaak genoeg andere landen waar je nog wel naartoe kunt exporteren. Maar we zien nu dat heel veel landen verspreid over de wereld tegelijk last hebben van deze crisis. Een erg slecht klimaat om nu handel te drijven! En dan is er nog iets bijzonders met deze

crisis. Als er ergens in de wereld een ramp gebeurt, is er een tekort aan alles. Nu is er een ramp en is er door de stilvallende vraag ineens van alles teveel.

Het ligt niet in onze aard om negatief te berichten. Maar als er iets is wat we de laatste zes weken hebben geleerd, dan is het wel dat we rekening moeten houden met het ergste scenario. Doen we dit niet, dan blijft het misschien alleen maar tegenvallen. Deze coronacrisis zal ook gevolgen hebben voor de prijzen. Als we normale opbrengst oogsten, zullen de prijzen voor het komende seizoen erg laag zijn. Een optimist zal misschien denken dat ik nu de markt naar beneden praat. Maar wij hebben met deze nieuwsbrief geen invloed op de wereldhandel. Als deze situatie twintig weken gaat duren, dan zal dit tot een wereldwijde recessie leiden.

Wat er gaat gebeuren, weet niemand. Maar ik wil toch dit zwartste scenario voor u schetsen. We zijn als agrariërs gewend om ons gezond boerenverstand te gebruiken. Een pasklare oplossing heb ik niet voor u, maar wel het advies: volg uw gezond boerenverstand in deze zware crisis. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zoek steun bij elkaar en help elkaar waar dat nodig is. En maak uw situatie op tijd bespreekbaar bij de bank. Daarnaast doe ik ook een oproep aan de politiek en onze belangenorganisaties om gezonde bedrijven met liquiditeitsproblemen door deze crisis heen te helpen. Een mooi voorbeeld is Duitsland, dat volledig garant staat voor leningen aan ondernemers. Het is zaak om de economie draaiende te houden. Dit vraagt een extra inspanning van banken en overheden. Met hun inzet kan onze sector deze crisis overleven.

Voorjaarswerkzaamheden

Gelukkig hebben we voldoende werk op het land, zodat we niet altijd met de coronacrisis bezig hoeven te zijn. We hebben een bijzonder zachte herfst en winter achter de rug. Het heeft weinig gevoren. Er is wel veel regen gevallen. Daardoor is de structuur van de grond bijzonder slecht. Veel kluiten en de grond houdt het vocht niet vast. In combinatie met extreem droog weer, is het een hele klus om onze gewassen boven te krijgen. In de uienteelt is de kans op tweewassigheid groot als we geen beregening inzetten. De situatie is verre van ideaal. En dat is misschien ergens maar goed

ook. Door de coronacrisis hoeven we landelijk geen topopbrengst te bereiken. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen: elk nadeel heb z'n voordeel.

Poolprijzen

Als we het dan toch over de opbrengst hebben. De prijs van pool B is uitgekomen op €12,91 per 100 kg voor de 60- en €14,69 per 100 kg voor de 60+. Dat maakt een gemiddelde poolprijs van €13,80 per 100kg. De kwaliteit van de uien in pool B was uitstekend!

Als we terugblikken op uienhandel tijdens pool B zien we dat de markt voor zaaiuien langzaam van start ging. Begin januari zijn de laatste uien voor Senegal verscheept. De grens ging daar dicht om de eigen oogst te beschermen. Ook was er minder afzet naar andere Afrikaanse landen. Oost-Europa kwam half februari wel wat meer aan de markt. Vooral Polen nam veel uien voor de consumptiemarkt af maar ook naar de industrie gingen veel uien. Door de coronacrisis was er geen export vanuit China naar Maleisië, hierdoor waren de Nederlandse uien interessant. Aan het eind van pool B viel deze afzet weer weg omdat de eerste Nieuw-Zeelandse uien daar werden geleverd. Dit zijn alweer nieuwe oogst uien en die krijgen daarom voorrang ten opzicht van de Nederlandse oude oogst. De interesse voor Nieuw-Zeelandse uien werd ook aangewakkerd doordat de prijs hiervan maar een fractie hoger is dan de Nederlandse uien.

Ondertussen zijn we nu al een paar weken aan Pool C bezig. We hebben nu duidelijk de gevolgen van de coronacrisis meegemaakt in de handel. De eerste weken hadden we te maken met het hamstergedrag van de Oostbloklanden. De laatste drie weken is het zeer rustig en wordt er weinig besteld. Hopelijk trekt het nog wat aan en kunnen we de pool mooi afwikkelen.

Rode uien

Wat de rode uien betreft is ook die handel minder geworden tijdens pool B. India had weer een nieuwe oogst en kon daardoor toch al snel weer exporteren naar landen als Sri Lanka en Bangladesh. Dit resulteerde in minder export voor ons Nederlands product. Er ging wel wat richting Italië en enkele Oost-Europese bestemmingen. De prijzen van de rode uien zijn wel goed omdat er al veel van de voorraad geëxporteerd is.

Uiencontracten

Voor het komend seizoen is de invulling van het areaal al rond. We hebben hetzelfde aantal hectare als afgelopen jaar vastgelegd in contracten. We blijven daarmee als bedrijf stabiel. In tegenstelling tot voorgaande jaren kiezen we nu niet voor een lichte groei. We vinden het belangrijker om gezien de huidige situatie stabiliteit te blijven bieden. We zijn u weer dankbaar voor het vertrouwen in ons.

Extreem weer

Met deze nieuwsbrief werpen we ook graag een blik vooruit. Want we merken dat de weersomstandigheden ons flink op de proef stellen. Op onze wintervergadering heb ik gesproken over hoe we kunnen omgaan met klimaatveranderingen. Het wordt steeds belangrijker om grote hoeveelheden neerslag te bufferen, bijvoorbeeld in een bassin. Dat gebeurt al in heel veel landen. Een bassin kan ervoor zorgen dat je in droge periodes over voldoende water beschikt. Als je hier pas over nadent op het moment dat je water nodig hebt, ben je te laat! Dat was in februari mijn boodschap. We zijn nog geen twee maanden verder en het is al weer zover. De haspels staan volop te draaien. Het weer van Zuid-Frankrijk lijkt hier niet meer weg te gaan. Daar hebben ze ook geen voorjaar. De winter gaat gelijk over in de zomer.

Komt ons ouderwetse Hollandse weer ooit nog terug? Als de coronacrisis aanhoudt, misschien wel. Want de luchtvervuiling is met 80% afgenomen, terwijl de landbouw nog steeds op volle toeren draait. Komt dan de vervuiling toch niet van de landbouw? Transport, vliegverkeer en ook delen van de industrie liggen grotendeels stil. Een mooier bewijs kun je nu niet hebben.

Met deze nieuwsbrief wil ik u namens Van Meir Onions & Potatoes een hart onder de riem steken. Want in tijden van crisis hebben we elkaar harder nodig dan ooit te voren. Met ons staat u er niet alleen voor. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u gezond blijft, u en uw naasten. Blijf goed voor elkaar zorgen. Samen komen we deze tijd door!

PS. Met mij gaat het steeds beter en ik voel me fysiek goed.

Met vriendelijke groet,

Leon van Meir
Van Meir Onions & Potatoes